

Bloemenkust is ook  
's winters mooi

42



# reizen

## Shop until you drop in de tijgerdelta

Sinds een paar jaar is Palermo Soho de wijk waar je moet zijn. Na dagen verhit shoppen in de coolste buurt van Buenos Aires zorgt de rivierdelta voor een welkome afkoeling.

tekst en foto's TOM VAN DER LEIJ

Palermo was tien jaar geleden nog een simpele volkswijk, maar tegenwoordig is het de plek waar het in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gebeurt. Zoals dat gaat bij hippe plaatsen nemen kunstenaars en artiesten het voortouw. In de sliptstream van hun creatieve proces volgen vermogende porteños (inwoners van Buenos Aires), buitenlandse yuppen en mensen die graag bij één van deze categorieën horen.

Deze niet-aflattende stroom aan creativiteit en geld heeft geleid tot Palermo Soho; een bruisende artistieke en culinaire barrio (wijk), waar het inrichten van etalages tot hoogste kunstvorm is verheven. De gepimpte pandjes hebben de huizenprijzen opgestuwd en thans wordt de winkelhuur gewoon in Amerikaanse dollars afgerekend.

Palermo, de grootste wijk van de Argentijnse hoofdstad, bestaat uit Palermo Chico (rijkelui en ambassades), Palermo Viejo en de rest. Palermo Viejo is officieus onderverdeeld in Palermo Hollywood en Palermo Soho, hotspot van Argentinië. De straten tussen Goretti, Nicaragua, Thames en Malabia vormen het bruisende hart van Soho.

Al slenterend en shoppend door de straatjes Honduras, Armenia of Malabia kijk je je ogen uit bij de etalages. De één extreem, de ander klassiek – allen eigen, origineel en zeer Argentijns.

Hier lijkt het credo te luiden: opvallen, uniek zijn en klasse hebben. Het is een walhalla voor modebewuste consumenten. Het is echt zo'n plaats om nieuwe inspiratie op te doen.

In Palermo Soho overnacht je niet in een hotel, maar in een boetiek. Shoppen doe je in een tienda in plaats van in een negocio. Een kopje lágrima (warme melk met een 'traan' koffie) drink je in een casa de the. Dineren doe je doorgaans in een resto. Daar bestel je geen verdures maar vertes, en eet je olivas waar een doorsnee Argentijn om aceitunas vraagt. En vanzelfsprekend is alles *organic*.

Lunchen doe je in een oude boekwinkel/resto. Zo eet je bij Eterna Cadencia naast de boeken en bij Dain op het dakterras tussen de platanen. Of je laat je bijpraten door dr. Martin Vinuales bij het lunchtentje Magendie. Hij doceert voedingsleer op de universiteit van Buenos Aires. Als dessert koop je een frutos patagónicos ijsje bij Freddo.

### Beste hotel staat in Groesbeek

Hotel Restaurant de Wolfsberg in het Gelderse Groesbeek is gekozen tot het beste hotel van 2011. Klantvriendelijkheid, ligging en sfeer springen eruit. Het Haagse hotel Des Indes won in de categorieën Beste wellness hotel, Beste luxe hotel en Beste romantische hotel. De verkiezing werd gehouden door Hotelspecials.nl.

### Wintersporters krijgen last van veel files

Nederlanders die dit weekeinde naar de wintersport vertrekken, krijgen last van files, vooral in Zuid-Duitsland en de Alpen. In Midden- en Zuid-Nederland is de voorjaarsvakantie begonnen en willen 180.000 Nederlanders naar de sneeuw. Zij komen daar veel buitenlanders tegen, die ook in de carnavalsweek vrij zijn.



Hoewel er genoeg buitenlandse merken te krijgen zijn, is het hier vooral *made in Argentina*. Zo kun je je vergapen aan de van gouddraad gehaakte sieraden bij Anika. Om de hoek tref je het atelier aan van Ricardo Paz. Voor liefhebbers van hardhouten meubelen en indiaanse nijverheid is zijn Arte Etnico Argentino het paradijs.

En dan heb je nog het winkelende publiek. Jong, oud, modern, nonchalant en stijlvol gekleed. De Argentijnen weten feilloos hoe ze zich moeten presenteren en vooral hoe ze zich voortbewegen. Alledaagse koppen veranderen door hun trotse tred in diva's zonder weerga. Hier is sprake van parmantig paraderen.

Vanaf één van de omliggende terrasjes gun je je voeten even rust. Als het te heet wordt, zoek je afkoeling in de prachtige botanische tuinen of nog beter, je ontvlucht de stad.

Met de luxe Tren de la Costa (een soort bovengrondse metro) zit je binnen een uur in Tigre, een stadje

aan de rand van de Paraná Delta. In het weekeinde is het een populaire plaats voor tienduizenden dagjesmensen. Een groot deel van hen komt voor het Parque de la Costa, het pretpark, of om verder te shoppen op de kitscherige Puerto de Frutos markt.

Het stadje Tigre, vernoemd naar de vele tigres (jaguars) die er leefden, beleefde zijn gouden jaren begin twintigste eeuw. De aristocraten uit Buenos Aires lieten hier hun geld omzetten in groteske paleizen.

Daarna volgde een periode van economische neergang die ook Tigre raakte. Maar nu is Tigre weer booming en toegankelijk voor Jan en alleman. Een niet te missen attractie vormt Museo De Arte Tigre (Mat), vanwege zijn bombastische omvang.

Tigre trekt veel sporters, waarbij fietsen en roeien veruit favoriet zijn. En dan is er nog de categorie die de delta intrekt, van eilandigenaren tot buitenlandse vogelaars. Het doolhof aan onderling verbonden waterwegen is een lust voor de waterliefhebber.

Lange houten boten doen dienst als watertaxi's en houden halt op vooraf doorgegeven gammele steigers. Als je de Rio Sarmiento tot het einde afvaart, krijg je een aardige indruk van de omvang van dit gebied.

De natuur wordt vooral bepaald



Een etalage in het straatje Honduras: eigen, origineel en zeer Argentijns.